

Kerkbrief

29 maart 2024

Dorpskerk Okkenbroek

Goede Vrijdag - meditatie

IN STILTE KOMEN

De dienst gaat verder in de stilte waar Witte Donderdag op uitliep.

We gaan staan

Drempelgebed

Zingen lied 561 'O liefde die verborgen zijt'

We gaan zitten

RONDOM HET KRUISEVANGELIE

Kijken: statie 1 (De Kruisweg, René Rosmolen)

Lezen Johannes 18: 1 – 11

Zingen lied 587; 1 'Licht voor de wereld'

Lezen Johannes 18: 12 – 27

Zingen lied 207; 3 'Drijf uit, o licht, wat duister is'

Lezen Johannes 18: 28 – 19:3

Zingen lied 576a; 1 en 2

Lezen Johannes 19: 4 - 17

Kijken: statie 2 (De kruisweg, René Rosmolen)

Lezen Johannes 19: 18 – 29

Kijken: statie 4 (De Kruisweg, René Rosmolen)

Zingen lied 584 'Is zijn ure nu gekomen'

Lezen Johannes 19: 30

Doven van de Paaskaars

Stilte

Kijken: statie 12 (De Kruisweg, René Rosmolen)

Lezen Johannes 19: 31 – 37

Zingen lied 578; 1, 2 en 4 'O kostbaar kruis, o wonder Gods'



VOORBEDEN GOEDE VRIJDAG

Voorbeden

Na elke intentie zingen refrein lied 547

Stil gebed

DE NACHT IN

Lezen Johannes 19: 38 – 42

Kijken: statie 14 (De Kruisweg, René Rosmolen)

Zingen lied 587; 7 'Rijke geschenken zou ik willen geven'

Wij gaan staan

Onze Vader

In stilte verlaten we de kerk

Aan de dienst werkten mee

Voorganger

Ds. Gert Wijnstok

Organist

Franske Veltkamp

Ouderling van dienst

Frits Mandersloot

Lector

Elly Meuleman

Geluid/ camera

André Olden

PowerPoint

Liesbeth Meijer

Koster

Hans Welgraven



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

